

KEES STIP puntgedichten over dieren...voorbeelden:

Op een dromedaris

Een dromedaris in de Peel
ontmoette onlangs een kameel.
'Ik zie', zo sprak de dromedaris,
'iets wat mij waarlijk als het waar is
met eerbied en ontzag vervult:
een dromedaris met een bult.'

Kees Stip

Een nieuwe haring sprak te Dordt

Ik denk dat ik geen oude wordt

Op een paard

Een paard bracht elke dag te Assen
Om vrouw en kinderen te verrassen
Een wortel mee van marsepein
Die echt van wortel bleek te zijn.
Zo lief als paarden voor elkaar
Zijn wij maar eenmaal in het jaar.

Kees Stip

Op een stokvis

Een stokvis hoorde te Vlagtwedde

Hoe een groothandelaar in bedden

Die af en toe het land bezoekt

Een eiken ledikant verkocht

Toen riep de stokvis uit de keuken :

“Eiken is prettiger dan beuken”