

20 maart 1910

*Lief dagboek van Anna,*

*Vandaag is het zoo ver. Ik ben overgeplaatst naar een andere hal. Een hal waar nog meer lawaai is dan de hal met de weefgetouwen. Ik kijk er niet naar uit. Mijn ooren tuiten al na een dag in de hal met de weefgetouwen. Hoe zal dit dan gaan? Ik moet ook nog een half uur eerder koomen omdat ik eerst moet leeren hoe ik met de nieuwe machines moet omgaan. Vader maakte me al om 4 uur wakker in plaats van om 4.30u. Mijn klompen zijn kapot, dat loopt heel naar. Net alsof ik mank ben. Mij schort is ook een beetje gescheurd, maar ik heb geen draad om het te kunnen verstellen. Ik hoop maar dat*