



*Hallo jongens en meisjes. Ik ben Sibylle van Griethuysen en ik ben niet meer van deze tijd.*

*Ik heb in Veenendaal gewoond en ik schreef mooie gedichten. Er is ook een nieuwerwetse dichter in Veenendaal die zelfs op de muren mocht schrijven! Ik wil jullie graag laten zien wat ik nog altijd erg mooi vind in Veenendaal. Komen jullie een keer langs op de Markt?*